

Informatie en beschrijving van de beplanting in de kerktuin "De Hof van Lof" van De Oude Kerk te Soest.

Er zijn verschillende soorten kerktuinen zoals:

- een pluktuin.
- een liturgietuin.
- een stiltetuin.
- een gedachtenistuin.
-

Wij hebben gekozen voor een combinatie van deze soorten tuinen.

Kleuren spelen een belangrijke rol in de kerkelijke traditie en hebben vaak een symbolische betekenis.

Zo zijn er vier halfronde perken aangelegd, die beplant zijn in de kleuren van het kerkelijk jaar. Er is een blauw/paars, een wit, een rood en een geel perk. We proberen de beplanting zodanig te doen, dat deze perken het hele jaar door herkenbaar zijn aan hun kleur.

Blauw: Goddelijk, oneindigheid, onschuld: het is de kleur van de hemel. Blauw wordt ook beschouwd als de kleur van de trouw.

Paars: Rouw, boete en ingetogenheid: daarom in gebruik tijdens advent en de veertigdagentijd en soms bij een uitvaart.

Wit: Vreugde, feest, waarheid, reinheid: het is de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.

Rood: Liefde, lijden en offer: als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest.

Geel: Licht, luister, glorie: de kleur van de zon.

Afgunst, verraad: Judas wordt met een gele kleur afgebeeld.

Kleuren zoals die in het kerkelijk jaar gebruikt worden:

- **paars:** Advent, Veertigdagentijd
- **wit** : 1^e kerstdag, Witte Donderdag, Pasen, Hemelvaart, Epifanie
- **rood** : Goede Vrijdag, Palmzondag, Pinksteren
- **groen** : overige zondagen.

Beschrijving van planten met een symbolische betekenis. Dit vanaf de hoofdingang naar achteren:

Het gedeelte onder de lindebomen:

- **Lelietje van dalen** ; Heil, komst van Jezus: door de geur en omdat de plant werd gebruikt als geneesmiddel.

- **Hyacint:** Hemels verlangen, vrede: vanwege de geur en de oorspronkelijke blauwe kleur. De hyacint wordt op schilderijen dikwijls als symboolplant afgebeeld.
- **Cyclaam:** Maria: de donkere vlekken op het blad en bij de witte cyclaam het rode deel in het hart, herinneren aan het bloedende hart, het verdriet van Maria.

Het blauw/paarse perk:

- **Jakobs ladder:** Verbinding tussen hemel en aarde, verwijst naar de droom van Jacob: Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer (Genesis 28,12).
- **Iris:** betekent regenboog en is het teken van het verbond van God met de aarde (Genesis9).

Rechts bij het kraantje:

- **Akelei:** Drievuldigheid: het blad is drietallig. Heilige Geest: de vorm van een bloemdeel lijkt op een duif. De duif is het symbool van de Geest. Ootmoed: de bloem kijkt naar beneden.

Bij de bankjes:

- **Lavendel:** Maria: door de geur.
- **Waterzuil:** stromend water is een symbool van eeuwig leven.
- **Gedichtenstandaard:** Hier wordt ieder kwartaal een gedicht in geplaatst.

Het witte perk:

- **Lievrouwewedstro:** geurig kruid: een legende vertelt hoe Jozef kruiden verzamelt om een zacht bed te maken voor de bevalling van Maria. Uit dankbaarheid heeft het kruid toen haar heerlijke geur gekregen.
- **Margriet:** verwijst naar Maria, wordt ook wel mariabloem genoemd. Het woord margarite betekent parel.

Het gedeelte links:

- **Amandelboom:** Bevestiging, uitverkiezing, goddelijke roeping: in de Bijbel wordt de amandel genoemd als beeld van bevestiging en uitverkiezing (Numeri 17,23 en Jeremia 1,11). De amandel is in Israël de eerste boom die na de winter bloeit.
- **Ook staan hier een paar appelboompjes.** Een oud ras, zoals de Glorie van Boskoop en de Groningerkroon.

- **Stokrozen en muurbloemen** tegen de kerkmuur. Muurbloemen bloeien van nature op en tussen de dode stenen van muren. Zo verwijzen deze bloemen naar de opstanding, het leven dat door de dode steen heen tot bloei komt. Enmuurbloemen geuren.

Het rode perk:

- **Acanthus**, Job 30:7

Het gele perk:

- **Sint-janskruid**, Heil, Johannes de Dopper: het is een geneeskrachtig kruid dat bloeit op Sint Jan (24 jnni). De plant zou ontstaan zijn uit het bloed van Johannes dat bij zijn onthoofding vloeide. Als men jonge bloemknoppen tussen de vingers stuk wrijft, komt er namelijk rood sap uit. Het blad lijkt doorboord met gaatjes. Dit zou de duivel gedaan hebben in een poging de heilzame kracht van deze plant te breken.
- **Vrouwenmantel**: Maria, ze draagt de volksnaam onze -lievevrouwenmantel omdat op haar mantelvormige blad de dauw als parels blijf liggen.

Het gedeelte in de hoek tegen de muur:

- **De Vijg** is in de Bijbel de eerste plant die vooral genoemd wordt, namelijk in het Genesisverhaal. De boom staat symbool voor zegen, vruchtbaarheid: ze wordt genoemd als een van de zegeningen in het beloofde land (Deuteronomium 8,8). De vele zaden zijn een beeld van vruchtbaarheid.(de granaatappel is vergelijkbaar)

de vijg is een tweejarige vrucht, de kleine vruchtjes die in de winter blijven zitten, komen de volgende zomer tot rijping.

- **Brem**: (1 Koningen 19, 4-14). Onder een bremstruik viel Elia in slaap, maar hij werd gewekt door een engel die hem moed insprak om op te staan en verder te gaan. Daarna liep hij veertig dagen door de woestijn naar de berg Horeb, waar hij, evenals Mozes, God ontmoette.

De kruidentuin:

Kruiden worden in de Bijbel vaak genoemd, in verband met hun geneeskrachtige werking, geur of bron van olie.

In deze tuin vindt u:

- **Munt**: Matth.23:23
- **Citroenmelisse**
- **Pimpernel**
- **Majoraan**
- **Wijnruit**(Lucas4: 11-24))
- **Tijm**

- Kervel
- Pimpernel
- Brave Hendrik
- Hysop: Ex. 12:22

De kindertuin:

Bij dit gedeelte worden de kinderen zoveel mogelijk betrekken. Zonnebloemen worden door hen thuis opgekweekt en als kleine plantjes gepoot. Op deze en andere manieren proberen wij de kinderen het zorgvuldig omgaan met de aarde mee te geven.

De plukborder:

Hierin vindt u o.a. Phloxen, Dahlia's, Heliantus. Persigaris.

We gebruiken deze bloemen voor boeketten in de kerk tijdens de eredienst en tijdens de zomeropenstelling. Ook kunnen gemeenteleden bloemen plukken. Dit is vooral bedoeld voor mensen die zelf geen tuin meer hebben, of diegene die bij een gemeentelid op bezoek gaan en een bloemetje uit de kerktuin mee willen nemen.

Dit jaar zijn we vooral bezig om de beplanting zo aan te passen dat het onderhoudsvriendelijk is. Vooral aan de voorkant hebben we veel bodembedekkers geplant.

Ook willen we meer planten aanschaffen met een symbolische betekenis, wat de herkenbaarheid van de tuin moet benadrukken.

Voor nadere informatie kijk op: <http://www.kerktuinsoest.nl>